



Stichting TSJERKIND

CAPELLE A/D IJSSEL

K.v.K. nr: 24291902



Dinsdag 19 mei vertrekken we voor de 25^e keer met een hulpgoederentransport. Deze reis hebben we een extra auto. Het is een Renault Express, speciaal ingericht voor het vervoer van één invalide met rolstoel. Deze hebben we heel voordelig kunnen aanschaffen via het Centrum voor Reuma & Revalidatie Rotterdam. De bussen hebben we via firma de Koning en de aanhangers respectievelijk van Stapper Vastgoed en de RET. Deze reis zijn meegegaan Jac van Vliet, Leo en Cilia Sprong en Daan en Hannie Plandsoen.

De Reis

De reis naar Wit-Rusland verdelen we in drie stukken. Het eerste stuk is iets voorbij Berlijn(±680 km). Het tweede gedeelte tot in Polen in de buurt van Zambrov(±710km) en het laatste gedeelte tot Volkovisk in Wit-Rusland (±170km). We hadden extra tijd nodig om de rolstoelauto uit- en in te klaren, zodat we na 7 uur eindelijk de grens over konden.

Volkovisk

Maandagmorgen gaan we naar de douane. Bij de douane zijn we deze keer snel klaar en na 20 minuten kunnen we de goederen in de opslag lossen. Zoals u weet hebben we in Volkovisk verschillende projecten die we ondersteunen en waar we telkens weer komen.

Rolstoelauto De rolstoelauto wordt aan de kerk geschonken en is in het bijzonder bestemd voor Denise (vader van sponsorkind Ilona).



We vertellen pastor Pavel dat de auto bestemd is voor Denise maar dat de auto ook gebruikt kan worden voor andere gehandicapten met een

rolstoel. Denise heeft één van de vorige reizen speciaal gevraagd naar een rolstoelauto om zo naar de kerk en naar ziekenhuis voor therapie te kunnen gaan. Pastor Pavel is heel blij met de auto.

Aridi Aridi is een afdeling van het revalidatiecentrum die de gehandicapten thuis bezoekt. Deze keer gaan we naar een bijzonder gezin, de familie Padkoerski. De contacten met deze familie zijn moeizaam tot stand gekomen. Vader is vrachtwagenchauffeur. Ze hebben twee spontane dochters, een verlegen zoon en een gehandicapte zoon Sergé van 16 jaar.

Hij is gezond geboren als één van een tweeling Na 10 dagen heeft Sergé een infectie opgelopen, waardoor zijn lichaam helemaal is vergroeid en hij heeft een waterhoofd. De artsen kunnen niets meer voor hem doen. Sergé ligt in een voor hem speciaal gemaakt bed, zodat hij zich niet kan bezeren. Hij heeft doorligproblemen, moet naar de badkamer gesjouwd worden om gewassen te



worden (30 kg) en hij gebruikt kleine incontinentieluiers. Vanuit de overheid ontvangen ze geen steun. Vanuit de kerk van Pavel worden ze zowel geestelijk als materieel geholpen daar waar mogelijk. Er is dringend een goede matras nodig tegen het doorliggen. Verder incontinentiemateriaal en mogelijk een tillift.

Dima Bij Dima brengen we de van firma Beenhakker gekregen rolstoel en hij past nu uitstekend. Vader en moeder zijn er heel blij mee.

Sponsorkinderen Alle sponsorkinderen in Volkovisk worden weer bezocht en zijn blij met al de geschenken en vooral de aandacht die ze vanuit Nederland ontvangen. Zij danken u allen hartelijk voor uw bijdragen.

Dispancer (tehuis voor long-TBC) We brengen hier de aangeschafte nachtkastjes en een koelkast waarom gevraagd was.(deze zijn gekocht in Volkovisk) De kamertjes zijn klein en vol.

fam verweij, middenwetering 90, 2922 ee krimpen a/dn IJssel, tel : 0180-514454, e-mail : jenc.verweij@gmail.com

fam. v.vliet, kon. wilhelminastr. 74, 3265 bk piershil, tel : 0186-691197, e-mail : jjvliet@prettel.nl

secr.: d.a. plandsoen , j. de geusrede 40, 2901 cr capelle a/d IJssel tel: [31] 010 450 00 86 e-mail: d.a.plandsoen@ziggo.nl

postbank: 75 80 121 t.n.v. stichting tsjerkind, capelle aan den ijssel

Je moet er niet aan denken hier een lange tijd te moeten vertoeven. Toch verblijft men hier graag.



Vanwege de besmetting moeten we mondkapjes (ouderwetse) dragen. De medicijnen werken steeds minder goed omdat de bacteriën resistent worden. Er zijn enkele artsen en een schoonmaker overleden. Het personeel draagt nu betere 3M mondkapjes. Die zouden iedere dag vervangen moeten worden. Omdat het kleine budget maar één keer kan worden besteed krijgt men er nu twee per maand. We zouden hen kunnen helpen met 3M mondkapjes. Deze kosten in Wit-Rusland \$ 10,- per stuk.

Protalinka De gehandicaptenkleuterschool waar we een bezoek brengen laat ons zien hoe de laatste kamers zijn opgeknapt met onze financiële steun. Het zijn nu prinses en prinsessen die hier slapen kunnen. Achter in de tuin van de school staat nog een schuur waar het voedsel wordt opgeslagen. Deze schuur is echter vochtig en niet geschikt voor opslag van voedsel. Deze ruimte wil men nu verplaatsen naar een droge ruimte in het gebouw. Hierdoor moet er nogal wat veranderd en opgeknapt worden.

Ziekenhuis Volkovisk heeft een ziekenhuis aan de rand van de stad. We hebben een afspraak met de "chief-director" van dit ziekenhuis. We brengen hier een soort "snuffelbezoek". Bij de directeur stellen wij ons als Stichting aan hem



voor. Hij maakt aantekeningen en vertelt wat over het ziekenhuis. Er zijn 450 bedden, 223 artsen en er werken in totaal 1500 mensen. Het is een streekziekenhuis met diverse specialismen. Sommige kamers zijn in goede conditie. Helaas zijn er veel slecht. Hij vraagt of het mogelijk is een in NL afgeschreven ambulancewagen voor

hen te regelen. Verder vraagt hij beddengoed en dekens. We brengen een bezoek aan de kinderafdeling. Er is een gerenoveerd gedeelte dat er goed uitziet en een niet-gerenoveerd gedeelte dat er slecht uitziet. Het valt ons op dat er geen speelgoed is voor de kinderen die in het ziekenhuis liggen. De bedjes zijn zonder matras, de kinderen liggen op dubbelgevouwen dekens.

Dvoretz

Op donderdag 27 mei vertrekken we vanuit Volkovisk naar Dvoretz. We bezoeken als eerst de ambulance (dokterscentrum). Dokter Regina zwaait daar nog steeds de scepter.

Allereerst gaan we voedselpakketten (130) maken in het "magazin" in Dvoretz. De pakketten bevatten: 1 fles olie, 2 kg suiker, 2 kg meel, macaroni, rijst, spaghetti, thee, 2 pakjes boter,



kasba, 1 blik vlees, 1 blikje melk, manna en haver-mout. Dit alles voor de prijs van € 11,00 per pakket. Bij dit alles voegen we een blaadje (in het Russisch) met een verhaal over God, hopend dat dit tot overdenking mag zijn. Al deze voedselpakketten worden door ons weggebracht.



De mensen zijn er heel erg blij mee en tonen hun dankbaarheid door tranen en omhelzingen.

Wij danken u, maar bovenal de Here God voor de mogelijkheden die Hij ons schenkt.

Wilt u meer indrukken en beelden van de reis, kom dan op 30 oktober naar presentatiedag in de Dorpskerk, Kerklaan 2 Capelle aan den IJssel, van 10.00 - 17.00 uur. Er zijn ook diverse workshops.

